

Fremtidens bade- og idrætsassistenter

Stemmer fra et fag
– FOA Sport



Indhold

| | |
|--|----|
| Fagpolitik for bade- og idrætsassistenter | 3 |
| En kommunal opgave – en hal i udvikling | 4 |
| I øjenhøjde med borgerne på en professionel måde | 8 |
| Vi skal tænke og handle sammen | 12 |
| Vi skal forebygge og genoptræne | 14 |
| Vi skal kunne det hele – og lidt mere | 18 |
| Vi skal også passe på os selv – og på borgerne | 21 |
| Hallerne er kommet for at blive – lad os bruge dem bedst muligt | 24 |

Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald
 Redaktion: Jeanette Sandberg Bossen
 Foto: Lars Just
 Produktion: Grafisk Team og FOAs trykkeri

TS_Fremtidens bade- og idrætsassistenter_1902_2016

Fagpolitik for bade- og idrætsassistenter

Som medlemmer i Teknik- og Servicesektoren i FOA ved vi, hvad vi vil med vores fag. Vi har et væld af kompetencer og funktioner, og det skal være tydeligt for enhver!

Vores faggrupper har ikke bare én, men mange roller at spille og mange ideer og forslag at spille ind med i forhold til både arbejdsmarkedet og vores velfærdssamfund. Det skal udnyttes og bidrage til, at borgerne oplever en bedre og mere nærværende service.

I hånden har du fagpolitikken for personalet i de kommunale haller. Det er faggrupper, der møder borgerne i mange sammenhænge, og som i særlig høj grad kan og skal spille en rolle i den sundhedspolitiske dagsorden.

Fagpolitikken beskriver fagets udvikling, de ressourcer personalet bidrager med, og hvad det betyder for borgerne og kommunen. Dette

bidrag skal være med til at sikre, at beslutninger om de kommunale haller træffes på et solidt og robust grundlag, som sætter innovative løsninger i spil. Et grundlag, som samtidig præsenterer gode og mulige løsninger for borgerne, og som spiller ind i den politiske dagsorden – særligt i forhold til fremme af borgernes sundhed – der arbejdes med i landets kommuner.

Brug fagpolitikken konstruktivt – både i den praktiske hverdag og i den idepolitiske udvikling.

Reiner Burgwald



Sektorformand



En kommunal opgave – en hal i udvikling

Sundhed er på dagsordenen – både i kommunerne og på arbejdspladserne. Siden 2007 har kommunerne haft et ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til kom-

munens borgere. I 2013 blev dette ansvar gjort formelt i det politiske udspil Det nære sundhedsvæsen. Her spiller kommunerne en væsentlig rolle omkring sygdomsbehandling

og -forebyggelse i forhold til borgerne. Det betyder, at kommunerne skal arbejde med rehabilitering og behandling af kronikere, og at der skal stilles rammer og tiltag for et

Citat

I vores kommune har vi lavet en konkurrence, hvor den borger der cyklede flest kilometer på arbejde vandt en elcykel. Vi tilbød samtidig gratis bad i vores haller til alle, der cyklede på arbejde. Det fik mange op på cyklerne.



FOA mener

At netop oplevelsen i de kommunale haller skal i fokus. De kommunale haller skal i langt højere grad understøtte kommunernes opgaver i Det nære sundhedsvæsen og skal derfor udvikle tilbud, som matcher et sundere liv for borgerne.

sundere liv til rådighed for borgerne.

Det betyder en udvikling af kommunernes tilbud, og at det er nødvendigt at gentænke de kommunale tilbud, så forebyggelse og genoptræning kommer helt i fokus i de mange kommunale institutioner, der

i meget større omfang kan bidrage til at forbedre borgernes helbred og sundhed.

Det betyder også, at det ikke længere er hensigtsmæssigt alene at tænke de kommunale haller som åbne tilbud, som borgerne kan an-

vende, når de ikke kan finde alternative tilbud. De aktiviteter de kommunale haller tilbyder, skal understøtte kommunens opgave med Det nære sundhedsvæsen. De skal sætte borgerne i centrum og matche de behov, borgerne har – på de tidspunkter, de har dem.

I øjenhøjde med borgerne på en professionel måde



Hver dag åbner hallerne for kommunens borgere – i alle aldre. Der foregår alt fra babysvømning til genoptræning af ældre. Det betyder, at der er et stort spænd mellem de behov, de forskellige borgere har for at blive mødt i en kommunal hal.

Nogle borgere har brug for varmbassiner og instruktion i disse, og andre har brug for grundig oplæring i forskellige genoptræningsformer. Fælles for dem alle er, at de har brug for haller, som imødekommer deres behov og personale, som når dem i øjenhøjde og samtidig har forståelse og faglig indsigt i netop den funktion i hallerne, som borgeren skal bruge.

Ud over en række forskellige trænings- og velværebehov oplever kommunens borgere ofte, at aktiviteter i hallerne understøtter deres sociale behov. Ældre møder andre ældre, og mødre med børn får en snak med andre mødre med børn. Det stiller krav til personalet i hallerne. Hver aldersgruppe skal mødes på den helt rigtige måde, og hver udfordring skal løses til gavn



Citat

Vi spiller en stor rolle i de unges idé om, hvad sport og motion er. Det kan ikke nytte noget, at vi vender ryggen til dem, når vi vasker gulv eller gør hallerne klar. Vi kigger dem i øjnene og taler med dem om, hvordan de kan blive glade for motion. Det er god social kontakt.

for borgerne. Mange gange betyder det, at det at være i øjenhøjde med borgerne i bogstaveligste forstand er noget forskelligt.

Bade- og idrætsassistenter i hallerne bidrager ikke bare med viden

og ressourcer i forhold til træningsprogrammer, men også med sociale aktiviteter som tager hånd om børn og unge, som ikke før har haft træning og motion tæt inde på livet. De håndterer ældre, som har særlige behov, og som kræver særlige

hensyn, og de understøtte de mange foreninger, som anvender hallerne til forskellige formål. Personalet skal matche borgernes behov – både nu og i fremtiden.



Vi skal tænke og handle sammen

At spille ind i kommunens dagsorden i forhold til Det nære sundhedsvæsen kræver kræfter og ressourcer – og ikke mindst kræver det samarbejde. Ikke bare samarbejde mellem bade- og idrætsassistenterne,

men samarbejde hele vejen rundt i forhold til driften af de kommunale haller.

Der er mange personalegrupper, der møder borgerne i hallerne – men der

kan med fordel være endnu flere. Samarbejdet på tværs af faggrupper skal tænkes nyt. Der skal arbejdes med udgangspunkt i borgernes behov, hvilket betyder at hver faggruppe skal være helt skarpe på, hvad de byder ind med og hvornår. Det betyder også, at opgaver, aktiviteter og tilbud så at sige flytter hænder, når det giver bedst mening for borgerne.

Rammerne for tværfagligt samarbejde skal være til stede. Kommunerne skal sikre en struktur, hvor tværfagligt samarbejde omkring borgernes behov er i fokus. Det kan fx være gennem udarbejdelse af sundhedspolitikker, stillingtagen til hvordan forebyggelsesdagsordenen skal se ud i praksis og nedsættelse af udvalg, der består af interessepersoner, som kan udvikle tilbudene med borgeren i centrum og med udnyttelse af alle de tværfaglige kompetencer, hallerne har og med fordel kan inddrage.

FOA mener

At de kommunale haller har en unik mulighed for at udnytte plads, rum og kompetencer til at tænke hele vejen rundt om borgeren, så mange flere faggrupper, der arbejder med borgere til dagligt, kan tænke deres faglige opgaver ind i hallernes rammer.

Vi skal forebygge og genoptræne



Der er god økonomi i at sikre sunde, glade og lykkelige borgere. Det viser alle undersøgelser. Der spares udgifter til sygedagpenge her og nu, og på sigt udgifter til genoptræning og sygdomsbekæmpelse. En krone

givet ud til en målrettet sundhedsfremmende indsats, tjener sig tifold hjem igen. Derfor skal hallerne spille en stor og vigtig rolle i kommunernes løsning af opgaverne i Det nære sundhedsvæsen.

I fremtiden skal hallerne være med til at løse opgaverne i Det nære sundhedsvæsen ved bl.a. at:

- sikre sund mad og cafeteriadrift. Det sunde valg skal være let i

Citat

Tænk, hvilken forskel vi kunne gøre, hvis vi kunne give hjemløse gratis entré, socialt samvær og et bad. Hvis vi så også samtidig kunne tilbyde dem et måltid af det mad, som bliver til overs i cafeteriet og alligevel kasseres hver dag, ville deres dag jo være reddet.

hallerne. Der kan tilbydes isvand og frugt i stedet for sodavand og kage. Der kan tilbydes sunde juicer af friskpresset frugt og sunde sandwich.

- gøre hallerne til et fritidssted. I hallerne mødes borgerne i et særligt rum. Det giver mulighed for at møde borgerne anderledes end andre steder. Der kan arbejdes med, at fx skolepsykologerne møder børnene i hallerne i stedet for på skolen, at jobcentret kan møde borgerne i hallen, og at bibliotekerne og boglæsning integreres i halområderne.
- tilbyde en bred palette af aktiviteter, der rammer de mange borgergruppers behov, fx vandskræk-kurser, behandling af skader, hjælp til at komme i gang igen efter en skade, saunagus.
- sætte det sociale element i fokus, så ældre, børn, unge og ikke mindst hjemløse får glæde af den sociale kontakt med andre borgere. Det skaber netværk og på sigt forhåbentlig færre udgifter til sociale ydelser. Det kan fx være gennem hold for børn og unge med fokus på det sociale, hold for

hjemløse, der sikrer dem social kontakt, mad og bad, hold for ledige, som er målrettet det sociale og det at komme i beskæftigelse osv.

- koordinere arbejdet med frivillige og frivillige organisationer, så der skabes en synlig sammenhæng i de tilbud, borgerne får. Mange frivillige på et område kan være med til at skabe en usammenhængende hverdag i en hal. Ved at koordinere arbejdet og lade personalet i hallerne være den professionelle assistance, der stilles til rådighed, kan der skabes en ensartethed i måden borgeren mødes på i hallerne.

Alt sammen aktiviteter som netop understøtter forebyggelse og genoptræning, og som tænker bredt i forhold til tværfagligt samarbejde. Ved også at benytte hallerne til sociale formål og aktiviteter har kommunen mulighed for at sætte rammen for borgernes behov og samtidig løfte opgaven i Det nære sundhedsvæsen.





Vi skal kunne det hele – og lidt mere

Personalet i hallerne skal møde borgeren. De skal ikke bare være en del af hallens inventar, men invitere borgerne ind til en helt særlig oplevelse. Det kan være alt fra events til mental sundhed og genoptræning.

De skal så at sige møde borgerne, der hvor de er og give borgerne lyst til at komme igen i morgen. Hallerne har en helt unik mulighed for at gøre en forskel i borgernes liv i forhold til sundhedsfremme og genoptræning,

mentalt overskud og helbred og ikke mindst det sociale liv. Hallerne møder borgerne fra vugge til grav. Derfor skal der uddannelse til. Ikke bare en mundtlig overdragelse fra en kollega til en anden, men en ud-

dannelse, som sætter faggruppen i stand til at sikre borgernes tryghed i hallerne. Som netop sætter fokus på at møde borgerne i det rum, de har brug for og endelig som støtter op omkring de opgaver, kommunerne har i forhold til forebyggelse og genoptræning i Det nære sundhedsvæsen.

Fordi personalet i de kommunale haller skal rumme og kunne så mange forskelligartede opgaver, er der behov for en bred uddannelse. En uddannelse, som sætter fokus på at have en bred vifte af kompetencer indenfor:

- Pædagogiske tilgange
 - Instruktørfærdigheder indenfor en lang række felter
 - Sundhedsfaglig viden
 - Genoptræning
 - Håndtering af kemikalier mv.
 - Markedsføring
 - Konflikt håndtering
 - Eventmager og sprogkundskaber
 - Livreddende førstehjælp
 - Koordinering af arbejde og projektledelse
- Og meget mere.

FOA mener

At alle bade- og idrætsassistenter skal have en erhvervsuddannelse. Det vil sikre niveauet af den service, der gives i hallerne, og det vil samtidig give mulighed for at løfte et større antal af kommunens opgaver indenfor sundhedsfremme og genoptræning.

Der er behov for at se personalet i hallerne som en faggruppe, der kan bidrage ind i kommunens løsning af opgaver, og derfor har brug for personale med en erhvervsuddannelse indenfor feltet, hvor uddannelsen netop har fokus på mødet med borgeren.

Der er som et forsøg etableret en uddannelse til svømmebadsassistent. Evalueringer har vist, at uddannelsen er en succes, og at den derfor skal gøres permanent. Den uddannelse skal naturligvis tilbydes landets bade- og idrætsassistenter.



Vi skal også passe på os selv – og på borgerne

Hallerne skal selvfølgelig være et godt og sundt opholdssted. Det betyder, at hallerne skal være udstyret med ventilation, faciliteter og hygiejniske forhold, som er i top. Det kan ikke nytte noget, at personalet bliver

syge af at gå på arbejde, eller at borgerne bliver syge af at opholde sig i hallerne.

Det betyder, at de rigtige værnemidler skal være til stede, og at perso-

Citat

Det nytter ikke noget, at borgerne bliver utrygge ved at være i hallerne, når vi gør rent. De skal jo nødvendigvis have oplevelsen af, at det er farligt at være der, hvis vi samtidig render rundt i fuldt udstyr. Alligevel er det jo vigtigt, at vi beskytter os. Det er virkelig en balancegang.

nalet har fået de rigtige instruktioner i forhold til klorblanding i vandet osv. Selvom det kan se voldsomt ud, at personalet beskytter sig, når de skal arbejde med filtre i bassinerne, rengøre gulvene eller skal sikre de forskellige blandinger af kemikalier, er det en vigtig forudsætning for, at hverken personalet eller borgerne bliver syge.



Hallerne er kommet for at blive – lad os bruge dem bedst muligt

Hallerne er der – og hver dag møder der talrige ressourcer op i hallerne, som kan være med til at løfte kommunernes opgaver og sikre borgerne gode oplevelser. Det skal vi benytte os af. Vi skal ikke lade hallerne forgå, lukke dem på stribe eller blot overlade dem til sportsforeningerne, fordi borgerne ikke kommer til hallerne – så må hallerne i overført betydning komme til bøgerne.

Ved netop at udvide opgaverne og løfte udbuddet af det borgerne kan modtage i hallerne, er der alle muligheder for at sammentænke nogle af alle de mange funktioner og opgaver, kommunen har. Hallerne er ikke bare et økonomisk ressourceproblem, som hvert år trækker penge ud af kommunekassen. De er en oplagt mulighed for at imødekomme de



opgaver, kommunen alligevel skal løfte og samtidig, på sigt, sikre en nedgang i udgifterne til både syge-

dagpenge og sociale ydelser.

Så hallerne er kommet for at blive –

lad os nu bruge dem bedst muligt. Til kommunens og til borgernes bedste.

Fremtidens bade- og idrætsassistenter

Stemmer fra et fag – FOA Sport

Mange haller bliver især brugt til fritidsaktiviteter i foreningsammenhæng. Hallerne kan i højere grad spille en central rolle i forhold til kommunernes opgaver med Det nære sundhedsvæsen. De kan bidrage med forebyggelse og genoptræning og det sociale aspekt, der er ved at have fat i borgerne på en helt særlig måde.

Hver dag møder der personale op, som kan være med til at løfte kommunens opgaver og samtidig give borgerne gode oplevelser i hallerne. Ved at udvide opgaverne og løfte udbuddet til borgerne, kan hallerne spille en vigtig dagsorden for borgernes daglige helbred.



FOA

SAMMEN
GØR VI FORSKELLEN

Stauings Plads 1-3
1790 København V

Tlf. 46 97 26 26
www.foa.dk

Teknik- og Servicesektoren

FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. Siden 1899 har vi kæmpet for bedre løn- og arbejdsforhold til vores medlemmer. Hovedopgaven er at indgå overenskomster, som sikrer en god løn og moderne, ordnede arbejdsvilkår. Det er FOA, der aftaler din løn, dine tillæg, din arbejdstid, din pension, dine barselsregler, dine ferieregler og dine muligheder for uddannelse. Vores opgave i FOA er også at sikre et stærkt fagligt fællesskab – og at udvikle dit arbejde og vores fag på teknik- og serviceområdet, så velfærden og gode arbejdspladser går hånd i hånd.